

GRANDE

Italië

LENTE 2009
DRIEMAANDELIJKS

Ontdek deze regio nu
Basilicata

Met de Vespa dwars door
Le Marche

**Lente bij
de Meren**

Rijd mee langs Lago d'Iseo
en Lago di Garda

+
Zelf maken
**RISOTTO IN
7 STAPPEN**

DE 10 MOOISTE TUIJEN VAN ITALIË

SPECIAL ITALIË 24/2009 - 5,90 EURO



lezerstips

De beste en meest betrouwbare tips komen vaak van onze lezers. Logisch, je bent er geweest en je tips zijn voor andere Italiëliedhebbers goud waard. Ontdek Italië, voor en door jezelf.



“Het best bewaarde geheim van de Italianen”

Brigitte Henriët, Merelbeke

“Abruzzo kent haast niemand, maar het is een van de meest ongerepte regio's van Italië. Drie nationale parken, één regionaal park en meer dan dertig natuurreservaten vormen er samen meer dan een derde van de oppervlakte. Abruzzo moet je echt op de ouderwetse manier ontdekken: te voet of te paard. Talrijke verenigingen organiseren trek- en wandeltochten door de bergen zowel voor beginnende stappers als voor geroutineerde trekkers. Wie zich wil wagen aan het avontuur te paard, moet wel over een flinke portie rijervaring en een goed geoefend zitvlak beschikken! Vorig jaar beleefde ik deze unieke ervaring samen met twee vriendinnen: een onvergetelijke vierdaagse die we dit jaar nog eens overdoen! De ideale uitvalsbasis om Abruzzo te verkennen is Casa Monteverde, een vakantiehuis in de streek van Teramo, met een adembenemend zicht op zowel de Adriatische Zee als de Gran Sasso. Onze vriend Giulio, de eigenaar, doet er alles aan om zijn gasten te ontvangen naar eeuwenoude Abruzzese traditie: met discrete aandacht en gulle gastvrijheid.”

Casa Monteverde
64036 Cellino Attanasio, Teramo
Tel. +39 034/879 787 96
www.casamonteverde.it

DOE-TIP



Abruzzo is de perfecte regio om lange wandel- en trektochten te maken.

DOE-TIP



Prachtige heuvellandschappen zijn kenmerkend voor Le Marche.

“Het glasmuseum van Murano is uniek”

Guy Marcoux, Beringen

“Je mag me zeker omschrijven als een echte Italiëfan. Het ‘tricolore virus’ heeft me helemaal in zijn greep. Ik ben nu 40 jaar, en al sinds mijn zeventiende trek ik er geregeld naartoe. Mijn eerste reis was naar Murano, even ten noorden van Venetië. Murano is beroemd om zijn glaswerk. Ikzelf ben glasartiest, dus is het logisch dat ik dit een bijzonder aantrekkelijke plek vind. Je moet er zeker naar het Museo Vetrario, dat je alles vertelt over de geschiedenis van de glaskunst. Het is bovendien gevestigd in een prachtig paleis aan de rand van het Canale San Donato. Natuurlijk biedt Italië nog veel meer. Zo zijn we de laatste twee jaar naar Le Marche geweest. Je vindt er verbluffende heuvellandschappen en toch is de zee vlakbij. Heerlijk! Dit jaar staat Piemonte op het programma. Waarschijnlijk gaan we er op huizenjacht. Ja, de liefde voor Italië zit diep.”

Museo Vetrario
Fondamenta Giustinian 8
30121 Murano
Tel. +39 041/739 586
www.museiciviveneziani.it